

LITURGIE VOOR HET FEEST VAN PINKSTEREN 2026

(24 mei 2026)

Dorpskerk te Dalen



Ada Veldman, 'Buren en buurtkinderen - samen creatief'

- * de vlaggen - de taal en dialecten van onze provincies in Nederland
- * de bergjes met letters - de taal en woorden die wij dagelijks met elkaar wisselen
- * het hart - de warmte voor elkaar en voor een vredige wereld
- * de vlammen - de uitstorting van de Heilige Geest

‘Verstaan in je eigen moedertaal...’ (Handelingen 2:8)

Elkaar Verstaan

*Hoe kan het zijn dat een naaste
- hetgeen wil zeggen iemand van zeer nabij –
het woord tot ons richt
zonder dat de boodschap
tot ons besef wil doordringen,*

*terwijl de schijnbaar onbegrijpelijke woorden
van een verre vreemdeling
ons naïeve brein en ons gevoel raken
van mens tot mens.*

*Zal het zo zijn dat "vreemde" zeggen wil
"Wie niet verstaan wenst te worden"
en niets te maken heeft
met "anders" zijn of "van elders" komen?*

*Wanneer men daarover denkt
gaat "elkaar verstaan" steeds meer lading krijgen
van wil en onwil*

*- Manuel Claasen, www.feestvandegeest.nl -> midden / zuidoost
Drenthe*

aansteken van de Oosterhesselenkaars, welkom en mededelingen

VOORBEREIDING

zingen: lied 215:1, 2, 3 en 4



1 Ont-waak, o mens, de dag breekt aan,
die u Gods lief - de doet ver-staan
als nieuw, nu gij door slaap en nacht
weer 't le-ven vindt, ver-stand en kracht.

2. Rondom wie bidden dag aan dag
zijn wond ´ren, die geen oog ooit zag,
een nieuw geloof, een nieuwe hoop,
een nieuwe kracht door ´s Geestes doop.

3. Al wat geliefd is en vertrouwd,
het wordt voor wie Gods licht aanschouwt
met glans en heerlijkheid verguld,
want het bestaat in Gods geduld.

4. Wie van zich afziet naar God toe,
loopt in het licht en wordt niet moe.
Het schijnsel van de hemel gaat
over de dag van vroeg tot laat.

bemoediging en groet

vg: Onze hulp is de Naam van de Heer,
allen: die hemel en aarde gemaakt heeft,
vg: die de trouw bewaart tot in eeuwigheid
allen: en het werk van zijn handen niet loslaat;

vg: Genade, barmhartigheid en vrede voor u
van God, de Vader
allen: - Ik zal er zijn –
vg: van Jezus, de Zoon
allen: - heb elkaar lief –
vg: door de kracht van de Geest
allen: - die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde.
Amen.

kyriegebed

zingen: lied 675:1



1 Geest van hier-bo-ven,



leer ons ge-lo-ven,



ho-pen, lief-heb-ben door uw kracht!



He-mel-se vre-de,



deel U nu me-de



aan een we-reld die U ver-wacht!



Wij mo-gen zin-gen



van gro-te din-gen,



als wij ont-van-gen



al ons ver-lan-gen,



met Chris-tus op-gestaan. Hal-le-lu -ja!



Ecu-wig-heids-le-ven



zal Hij ons ge-ven,



als wij her-bo-ren



Hem toe-be-ho-ren,



die ons is voor-ge-gaan. Hal-le-lu -ja!

de Kliederkerk

DIENST VAN HET WOORD

gebed

Pinksteren in praktijk: Psalm 1

bijbellezing: Handelingen 1:15 en 2:1-13

15 In die dagen [de dagen na de Hemelvaart] stond Petrus op te midden van de leerlingen – er was een groep van ongeveer honderdtwintig mensen bijeen.

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben, 11 en ook mensen uit Kreta en Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’ 12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’ 13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

zingen: lied 686:1 en 2

1 De Geest des He-ren heeft
een nieuw be-gin ge-maakt,
in al wat groeit en leeft
zijn a - dem uit-ge - zaaid.
De Geest van God be - zield
wie koud zijn en ver-steend
her-bouwt wat is ver-nield
maakt één wat is _____ ver - deeld.

The image shows a musical score for a hymn. It consists of eight staves of music, each with a treble clef and a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The time signature is 2/4. The lyrics are written below the notes. The first line of music is followed by the lyrics '1 De Geest des He-ren heeft'. The second line of music is followed by 'een nieuw be-gin ge-maakt,'. The third line of music is followed by 'in al wat groeit en leeft'. The fourth line of music is followed by 'zijn a - dem uit-ge - zaaid.'. The fifth line of music is followed by 'De Geest van God be - zield'. The sixth line of music is followed by 'wie koud zijn en ver-steend'. The seventh line of music is followed by 'her-bouwt wat is ver-nield'. The eighth line of music is followed by 'maakt één wat is _____ ver - deeld.'. The music ends with a double bar line.

2. Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

overdenking

zingen: lied 687



1 Wij le - ven van de wind
die aan-rukt uit den ho - ge
en heel het huis ver - vult
waar knie-en zijn ge - bo - gen,
die door-dringt in het hart,
in de ver - bor - gen hof,
en uit-breekt in een lied
en op-stijgt God ten lof.

2. Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.

3. Wij teren op het woord,
het brood van God gegeven,
dat mededeelzaam is
en kracht geeft en nieuw leven.
Dus zeg en zing het voort,
geef uit met gulle hand
dit manna voor elk hart,
dit voedsel voor elk land.

Ada Veldman vertelt over haar expositie bij het *Feest van de Geest* in de Dorpskerk met het thema 'Elkaar verstaan'.

GEBEDEN EN GAVEN

gebed (*voorbede *stilte *Onze Vader)

inzameling van de gaven

'Je bent me gegeven, ik heb je gevonden,
maar ik moet je blijven zoeken'

zingen: lied 978:1, 3 en 4



1 Aan U be-hoort, o Heer der he-ren,
de aar-de met haar wel en wee,
de stei-le ber-gen, koe-le me-ren,
het vas-te land, de on-ze-kere zee.
Van U ge - tui-gen dag en nacht.
Gij hebt ze heer-lijk voort-ge-bracht.

3. Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

wegzending en zegen



Op zondag 24 mei en maandag 25 mei 2026 kunt u van 13-17 uur in deze Dorpskerk én in andere kerken in Zuid-Oost Drenthe kunst in het kader Feest van de Geest komen bekijken.



Thema van Feest van de Geest 2026: **‘elkaar verstaan’**. Wat een féést zou het inderdaad zijn elkaar te verstaán! Het raakt aan een wens, aan een diep verlangen in ons mensen. Geen drempels en muren, niet langs elkaar heen leven, maar vrije onderlinge omgang; vrije toegang tot elkaar en tot elkaars ‘wezen’ – zielsverwantschap; elkaar geheel en al en ten diepste kennen en jezelf gekend weten.

Er zijn nogal wat mensen die zich *miskend* voelen. Er leven onder ons nogal wat *misverstand*en. We ervaren dat als drama, als tekort – als tekort aan liefde. Zeker.

En toch. Ervan uitgaan dat je elkaar verstaat en kunt verstaan, allemaal in één en hetzelfde taalveld leven, met één en dezelfde set van begrippen leven is ook beperkt en weinig vernieuwend. Bovendien (zie het verhaal over het Empire State Building in Babel uit Genesis 11) heeft het streven naar eenheid, naar gelijkheid, naar elkaar be-grijpen ook altijd iets in zich van ‘in de greep krijgen’, van machtsuitoefening en machtswellust. Liever wil ik niet ‘door iedereen’ verstaan worden, begrepen worden; ik ben erop gebrand iets vreemds, iets eigens, iets geheims en mysterieus, iets ‘van mijzelf alleen’ te bewaren, waar de ander niet bij kan, waar de ander hooguit naar op zoek kan of naar kan verlangen. Zo blijf ik mijzelf, zo behoud ik mijn eigen identiteit. Dat ik mijzelf geheel en al versta of dat de anderen mij compleet verstaan is niet het geval. Hóóguut een enkeling kan dat, bij een enkeling is het vertrouwd: bij wie mij onvoorwaardelijk liefheeft. Aansprekend zijn daarbij voor mij de woorden: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent Gij mij.’

Dat wij verstaan en verstaan worden is belangrijk om bijvoorbeeld niet geheel en al eenzaam te zijn. Het is óók belangrijk om elkaar blijvend te kunnen verrijken en verrassen – een féést inderdaad. Het is belangrijk elkaar te blijven zoeken. Blijven zoeken betekent ook: elkaar nooit geheel en al vinden – en precies dat houdt relaties open en levendig, leidt tot verwondering – getuigt van liefde, eerbied, respect, en maakt van het leven een sprankelend en dankbaar feest.

Of – om te besluiten met een uitspraak van Wim ter Horst: je bent me gegeven, ik heb je gevonden, maar ik moet je blijven zoeken.

ds. Pieterjan de Buck